

Het Huisgezin

Vriendenbrief
juli 2018



Voorwoord

Beste vrienden van Het Huisgezin, Met gepaste 'trots' overhandigen wij u onze nieuwsbrief met de nieuwe naam: Vriendenbrief. Deze naam zegt meer dan alleen het brengen van nieuws ... Bij vrienden gaat het over een stukje verbondenheid, over het delen van dingen. Onze aanhef in het voorwoord: 'Beste vrienden van Het Huisgezin' gaf dit altijd al aan, maar nu willen we bevestigen wat dit voor ons betekent. Een vriend is iemand waar je van op aan kunt en waar je dingen samen mee deelt en doet. Zo ervaren we dit ook in Het Huisgezin. De een bidt, de ander zet z'n talenten in, weer een ander doneert, terwijl iemand anders een 'kruiwagen' kan zijn voor een nieuwe weg. Gods weg is de beste en dit ervaren we ook door jullie heen, in welke vorm van steun dan ook!

Als bestuur kijken we met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Het is geweldig om te zien hoe God ons zegent op deze prachtige plek waar de visie uitgebreid kan worden. Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief: de tekeningen zijn klaar en we zijn bezig om de eerste stappen te zetten om de loods te verbouwen voor de tienermoeders die hier hun eigen plek zullen krijgen. Helpt u mee om dit te realiseren, zodat de aanvragen van plaatsing van tienermoeders doorgang kan vinden? Hier is veel geld voor nodig en we doen dan ook een beroep op u. Wilt u mee bouwen door ons financieel te steunen door middel van een gift of een maandelijks bijdrage? Alvast heel hartelijk dank!

Ook de vrijwilligersdag van zaterdag 7 april j.l. was een grote zegen en wat een geweldige opkomst. Wat is er hard gewerkt en veel gedaan. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: heel, heel hartelijk dank en ook de 'Vrienden van Het Huisgezin' die de catering hebben verzorgd, heel erg bedankt!

Ik wens u veel leesplezier met onze **Vriendenbrief**.

Met vriendelijke groet,
Anneke Moddejonge
Voorzitter Stichting Het Huisgezin

Beste vrienden

Als we terugkijken naar de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd binnen ons huisgezin.

Zo zijn er nieuwe kinderen binnen het gezin gekomen, maar we hebben ook afscheid moeten nemen. Helaas hoort ook dat bij ons gezinsleven. En natuurlijk genieten we ervan als we zien hoe het met de kinderen gaat, elk kind ontwikkelt zich op z'n eigen manier. Elke dag weer zijn we dankbaar voor de rust die er is, binnen de hectiek van de dag. Daarin staat de woonkamer met de grote eettafel centraal. Aan deze tafel kunnen we even bijpraten of uithuilen, net wat er gebeurt is op die dag. Daarna gaat de ene naar sport, terwijl de ander muzikles of paardrijden heeft. Weer een ander heeft een bijbaantje en gaat naar z'n werk.

De afgelopen week hebben we ook ons zwembad weer opgezet. Dat levert veel waterpret op! De veranda –die gemaakt is op de vrijwilligersdag – komt nu goed van pas. Daar genieten we met dit mooie weer dagelijks van. Wat een genot!

De laatste schoolweken zijn in aantocht, daarna nog een paar weken en dan is het alweer vakantie voor iedereen. De plannen zijn om in de vakantie heerlijk met elkaar erop uit te trekken.

We willen iedereen bedanken voor zijn ondersteuning de afgelopen periode, want zonder steun (in welke vorm dan ook) kunnen wij niet dienen!

Een warme groet van Pieter en Annemarie Smaling



Vrijwilligers doen hun verhaal

Wij zijn gevraagd deze keer wat te schrijven in de nieuwsbrief. En schrijven over Het Huisgezin dat kunnen wij inmiddels. Als gezin zijn wij in contact gekomen met Het Huisgezin nadat Theo voor Bouwbedrijf Lont een verbouwing mocht doen bij hun nieuwe onderkomen. De verhalen die wij hoorden over Het Huisgezin maakte iets los in ons. We werden gevraagd voor de eerste vrijwilligersdag en we zijn daar met onze twee kinderen naartoe gegaan. Dit was voor ons een geslaagde dag, toen we in de nieuwsbrief lazen over een tweede vrijwilligersdag hebben we ons daarom snel weer opgegeven.

Deze vrijwilligersdag stond gepland op zaterdag 7 april. Theo vertrok al vroeg met de Lontbus richting De Tike. Er moest namelijk nog behoorlijk geklust worden aan de veranda en dan komt zo'n klusbus goed van pas. De andere gezinsleden kwamen wat later in de klusklaren. Na een bakkie en de opening konden we kiezen welke klus ons leuk leek. Bij Pieter en Annemarie staat gezelligheid voorop, dus je mag een klus

uitzoeken die bij je past. Bij ons is dat altijd snel duidelijk, er werd direct gekeken naar een tuinklus. En die was er! Uit een stenen bak moesten we de beplanting halen, daarna de grond aanvullen met nieuwe aarde en dan moesten er nog hortensia's in geplant worden. Met af en toe een versnapering ging het prima. Even een kijkje nemen bij een andere klusser of gewoon een balletje trappen: het kan allemaal. Ondertussen werd er ook nog volop gepast, gemeten en gezaagd aan de veranda. Daarbij werd gelachen en gezongen, wat een sfeertje ... en samenwerking! En toen kwam er nog een leuk pimp(dames) klusje. Vlinders en zonnetjes mochten op de hekken rondom het terras worden vastgemaakt. Met een sierlijk resultaat. Na een dag klussen werd het bij de veranda rustig, de klusbus werd weer volgeladen met het gereedschap, de veranda was klaar. Wat een prachtige, supergrote veranda is het geworden.

Wij kijken terug op een leuke, zonnige en vooral gezellige dag, met op z'n tijd eten en drinken. Wij hopen dat jullie als (Huis) gezin mogen genieten van alles en ieder om jullie heen.

Nog één vraagje, wanneer is de volgende vrijwilligersdag?

Namens,
Theo & Christina Wielinga
Ruben-Jan
Lisanne

vrijwilligersdag
22 september

opgave via:
smaling@hethuisgezin.nl



Tienermoederappartementen

In Nederland zijn de plekken voor opvang van tienermoeders binnen een gezin schaars. Stichting Het Huisgezin wil zich ook sterk maken voor deze doelgroep. We willen ons richten op tienermoeders in de leeftijd van 13 tot 20 jaar. Opvang is dan mogelijk vanaf 3 maanden zwangerschap tot uiterlijk 1 jaar na de bevalling. Daarvoor zijn we druk bezig met het uitwerken van plannen voor tienermoederappartementjes.

Graag willen we jonge moeders de kans bieden om zich, samen met hun baby, te ontwikkelen met als doel weer te kunnen functioneren in de maatschappij. Om dit te realiseren zijn we op dit moment bedrijven aan het benaderen met de vraag of ze het plan willen sponsoren. Dit loopt goed, er is met enthousiasme gereageerd.

We merken dat er veel vraag is naar dit soort opvang voor tienermoeders, maar we hebben tijd nodig om deze appartementen te kunnen bouwen. Naast de vier appartementen willen we ook een creativiteitsruimte realiseren, en een kamer die gebruikt kan worden voor de bezoekerregelingen.

Wilt u meehelpen aan een veilige, stabiele plek voor jongen moeders, bid dan met ons mee en, wanneer u het op uw hart hebt, steun ons ook financieel.

Maak uw gift over naar: Het Huisgezin o.v.v. tienermoederappartementjes.



Bouwbedrijf Lont
 MAAKT VANDAAG TOEKOMST
 Project: De Tike het huis gezin
 Opdrachtgever: De Tike
 Oorsprong: Plattegronden & doornrede
 Datum: 2018
 Schaal: 1:100
 Status: 00-00-00
 gpt



Bouwbedrijf Lont
 MAAKT VANDAAG TOEKOMST
 Project: De Tike het huis gezin
 Opdrachtgever: De Tike
 Oorsprong: Plattegronden & doornrede
 Datum: 2018
 Schaal: 1:100
 Status: 00-00-00
 gpt



Opgevangen in Het Huisgezin

Rond mijn zestiende zat ik flink in de knoop met mijzelf. In mijn gezin was er de jaren ervoor enorm veel gebeurd, wat een traumatische impact op ons hele gezin heeft gehad. Rond mijn negende werd ik seksueel misbruikt door mijn opa en kort daarna gingen mijn ouders scheiden. Hierdoor verhuisde ik met mijn moeder, zus en broertje naar een andere provincie. Mijn wereld stond volledig op z'n kop. Alle veiligheid die ik kende verdween letterlijk uit mijn leven. Voor mij was het in die periode onduidelijk waarom dit allemaal gebeurde en ik gaf mijzelf de schuld van zowel het misbruik als de scheiding. Psychologische hulp accepteerde ik als kind niet, erover praten was juist iets wat ik niet wilde! Een jaar later kwam mijn vader uit de kast en het feit dat hij homoseksueel is bleek de reden te zijn voor de huwelijksbreuk. Ondanks dat dit duidelijkheid gaf over de redenen van de scheiding, riep het hebben van een homoseksuele vader heel veel nieuwe vragen en onzekerheden bij mij op. Ik kon er absoluut niet mee omgaan en de jaren hierna heb ik dan ook geen contact gehad met mijn vader. Mijn moeder steunde mij hierin vanuit haar christelijke geloofsovertuiging. Voor mij voelde het alsof mijn vader ons gezin in de steek had gelaten.

In de jaren dat ik tiener was en mijzelf als jonge vrouw ontwikkelde, ontbrak de bevestiging van mijn vader dat ik waardevol ben als vrouw. Ik ging deze bevestiging

daarom zoeken bij oudere mannen die ik op het internet leerde kennen in chatboxen en met wie ik stiekem afspraak na schooltijd of in de weekenden. Tegen mijn moeder loog ik over waar en bij wie ik was. Ik was mij bewust van het feit dat wat ik deed mogelijk gevaarlijk kon zijn, maar de drang om voor een korte tijd mijn thuissituatie te ontvluchten was groter. De 'liefde' en bevestiging die ik kreeg van deze mannen gaf mij voor korte momenten een fijn gevoel, maar toch maakte het de situatie aan het einde van de dag niet beter.

Het was absoluut niet zo dat ik thuis geen liefde kreeg van mijn moeder. Ondanks mijn rebelse periode durf ik wel te zeggen dat we een goede band hadden. Doordat mijn moeder zelf in een zwaar proces zat, wat begrijpelijk is na wat ze had meegeemaakt, kon zij ons als kinderen niet altijd geven wat wij nodig hadden. Gelukkig kwam ik zelf op het punt dat ik het anders wilde voor mijzelf en kreeg ik het besef dat ik daar toch echt hulp bij nodig had. Uiteindelijk kwam ik op mijn zestiende bij een psycholoog terecht die na een aantal gesprekken het voorstel deed om af en toe naar een pleeggezin te gaan. Daar zou ik dan tot rust kunnen komen wanneer ik mijn thuissituatie even wilde ontvluchten. Ik besloot dat ik dit wel wilde proberen.



Het pleeggezin dat mij verwelkomde was het gezin van Pieter en Annemarie. Toen ik voor het eerst bij hen was vond ik dit vooral erg spannend. Ik wist dat er veel kinderen in huis woonden en dat een deel van die kinderen pleegkinderen waren. Ik hoopte vooral dat ze mij niet gek zouden vinden. Vanaf het eerste moment werd ik behandeld als onderdeel van hun gezin. Ik was op dat moment het oudste kind, maar ik genoot enorm van het spelen met de kleintjes. De bezoeken die volgden herinner ik mij dan ook als zorgeloos, vreugdevol en gezellig. Het 'zijn' in een positieve omgeving waar ik niets moest, voelde voor mij als een bevrijding. Wanneer we 's avonds aan tafel zaten te eten en ik om mij heen keek moest ik soms wel even slikken. Een compleet en hecht gezin met elkaar rondom de tafel, dat was iets wat ik thuis enorm miste. Voor mij waren dit waardevolle momenten die herstel brachten in het gebroken beeld dat ik op dat moment van een 'gezin' had. Ook het moment dat Annemarie mij om een foto vroeg, zodat ze mijn foto bij alle andere kinderen kon zetten, herinner ik mij nog goed. Ik voelde mij oprecht geliefd.

Pieter en Annemarie slaagden er toen al in om een thuis te creëren voor kinderen die dat bij hun eigen ouders op dat moment niet hadden. Alle uitdagingen die hierbij komen kijken gingen ze niet uit de weg. Destijds spraken zij al over de droom om een stichting te beginnen waarbij zij niet alleen kinderen maar ook tienermoeders konden begeleiden. Nu – tien jaar later – is deze droom werkelijkheid geworden met stichting Het Huisgezin.

De momenten bij Pieter en Annemarie waren opbouwend en hebben er mede voor gezorgd dat ik voor mezelf gezondere keuzes ben gaan maken. Ook in de jaren daar-

na heb ik de nodige tegenslagen gekend, maar ik ben vol vertrouwen blijven werken aan mijn eigen toekomst. Inmiddels ben ik 27 jaar. De band met mijn vader is hersteld en ik zie hem als een van mijn beste vrienden. Ik heb mijn opleiding zonder al te veel problemen kunnen afronden en werk op het moment als orthopedagoog. In mijn werk heb ik te maken met ouders en kinderen die voor grote uitdagingen staan binnen de opvoeding en ontwikkeling. Het is zo ontzettend waardevol dat ik er voor deze gezinnen kan zijn en ze mag begeleiden in het proces om de juiste hulp en oplossingen te vinden zodat ze kunnen werken aan een positief toekomstperspec-

tief. Een luisterend oor, iemand die oprecht om je geeft, een helpende hand ... Het zijn allemaal aspecten die niet alleen in het nu, maar ook op lange termijn een waardevolle impact kunnen hebben. Dit hebben Pieter en Annemarie voor mij betekend en ik ben dan ook super trots op hen dat ze dat met Het Huisgezin nog steeds doen voor anderen. Met een glimlach kijk ik terug op de momenten dat ik bij hen was, en met een nog grotere glimlach kijk ik naar de toekomst.

Esther

Sponsor aan het woord

'Wat heeft jullie ertoe gebracht om stichting Het Huisgezin te gaan sponsoren?' Of we die vraag willen beantwoorden. Dat willen we best proberen, maar ... wat is de reden nu eigenlijk geweest?

Allereerst het feit dat onze vroegere burens dit project hebben opgezet. Sinds zij vertrokken uit Rijsburg hebben wij met verwondering en verbazing gevolgd wat ze aan het doen waren. Ongelofelijk met hoeveel liefde, compassie, doorzettingsvermogen en enthousiasme zij aan de slag zijn gegaan. Maar bovenal hun afhankelijkheid van onze Hemelse Vader die zij daarin laten zien. Dat is iets wat ons enorm aansprak en raakte.

De eerste paar jaar hebben wij van afstand gehoord/gezien hoe hun leven daar in het noorden verliep. Pas later zijn we er meer bij betrokken geraakt. Dat begon toen we onze jaarlijkse giften eens goed bekeken en die moesten aanpassen. Rond die periode ontstond bij stichting Het Huisgezin het idee om een project voor tienermoeders op te zetten. Dat sprak ons zó enorm aan. Hoe mooi om, naast de kinderen waar zij al voor zorgen, ook jonge vrouwen die door hun zwangerschap in de problemen zijn gekomen te helpen met liefde, onderdak en begeleiding. Een 'goed doel' zo dicht bij huis, onder leiding van Annemarie en Pieter, hulp aan jonge mensen, maar bovenal hun afhankelijk-

heid van God daarin ... dat heeft voor ons de doorslag gegeven om Het Huisgezin te gaan steunen.

Gewoon, omdat Pieter en Annemarie en hun gezin ons en uw respect en hulp dubbel en dwars verdienen.

Gods zegen gewenst over jullie werk daar lieve vrienden! Wij blijven jullie volgen.

Een hartelijke groet vanuit Rijsburg van Arie en Cariene Meijvogel



Info over stichting Het Huisgezin

Sinds 2011 is het werk Pieter en Annemarie als opvanggezin ondergebracht in een stichting: Het Huisgezin. Het bestuur van de stichting ondersteunt hun werk. Om het werk van Het Huisgezin bekendheid te geven publiceert de stichting tweemaal per jaar een Nieuwsbrief, die in druk wordt verspreid en op onze website is te downloaden.

Stichting Het Huisgezin heeft geen winstoogmerk. Maar aan het werk van Pieter en Annemarie vraagt wel om een stevig financiële ondergrond. Zonder eigen inkomen zijn Pieter en Annemarie aangewezen op de financiële middelen die de overheid beschikbaar stelt. Dit is echter zeer beperkt en biedt onvoldoende armslag voor Pieter en Annemarie om het werk als gast- en opvanggezin te doen met de idealen die zij hebben. De stichting heeft een ANBI-status: giften die bestemd zijn voor het werk van Pieter en Annemarie zijn aftrekbaar bij de fiscus.

‘Elk kind heeft het recht om kind te zijn’

‘Ja, ik wil Het Huisgezin steunen!’

Wilt u het werk van Pieter en Annemarie steunen? Heel graag! Elke euro komt ten goede aan de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Laat ons dit weten via secretariaat@hethuisgezin.nl of bezoek de website: www.hethuisgezin.nl
Daar kunt u zich ook vrijblijvend abonneren op de nieuwsbrief.

U bent ook welkom om rechtstreeks een bijdrage te geven aan Het Huisgezin op:

IBAN NL54INGB0005334048

t.n.v Stichting Het Huisgezin.

Wie een kijkje wil nemen bij Pieter en Annemarie thuis is natuurlijk welkom!

Laat dit even weten via: smaling@hethuisgezin.nl

Oproep van de penningmeester

Wanneer u een gift doet, wilt u dan ook uw postcode en huisnummer in de omschrijving vermelden? Alvast bedankt.



Privacywet (AVG)

Zoals u van ons gewend bent, gaan we op een vertrouwelijke manier om met uw gegevens. De gegevens die we van u hebben zijn de gegevens op de adresdrager. Wanneer u een geadresseerde nieuwsbrief ontvangt en u wilt deze niet meer ontvangen, mail dan naar financiën@hethuisgezin.nl. We zullen uw gegevens dan uit ons adressenbestand verwijderen.