

Het Huisgezin

Vriendenbrief
december 2018



FIJNE
KERSTDAGEN
EN EEN
ZEGENRIJK 2019



Voorwoord

Beste vrienden van Het Huisgezin,

Het jaar 2018 was een bijzonder en bewogen jaar voor Stichting Het Huisgezin. Maar als we terugkijken dan kunnen we God danken voor zoveel zegeningen aan ons gegeven!

Graag willen we onze dank uitspreken voor uw steun in het afgelopen jaar in de vorm van financiën, gebeden en praktische hulp. Ook de vrijwilligersdagen waren een grote zegen. Op beide dagen was er een geweldige opkomst! Iedereen bedankt voor het vele werk dat is gedaan en daarbij willen we de catering niet vergeten, die was zo goed verzorgd. Nogmaals heel hartelijk dank!

Door uw hulp hebben we meer kinderen een plek kunnen bieden, meer kunnen doen om de visie, die Pieter en Annemarie van God hebben ontvangen, uit te breiden. De kinderen konden onder andere naar sport, muziekles, kinderkampen en samen als 'gezin' op vakantie.

In de vorige Vriendenbrief hebben we u geïnformeerd over de plannen om chalets in de loods naast de boerderij te maken voor tienermoeders. Zij kunnen daar wonen, zodat ze zelfstandig zullen worden en weer op eigen benen kunnen staan. De tekeningen zijn goedgekeurd en de bouwvergunning is binnen, in januari 2019 gaan we van start met de bouw. Verderop in de vriendenbrief kunt u hier meer over lezen.

Pieter, Annemarie, de kids, het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Het Huisgezin, wensen u fijne kerstdagen en een zegenrijk 2019 toe!

Met vriendelijke groet,
Anneke Moddejonge
Voorzitter Stichting Het Huisgezin

Beste vrienden,

Afgelopen zondag zaten we met z'n allen, twaalf personen, heerlijk te eten. Iedereen kon z'n eigen pizza bakken. De jongsten reden heerlijk rond op hun fietsjes.

Dat was een moment waarop we dachten: 'Wat een rijke tijd dat we zo met elkaar mogen zijn.' Daarna vierden we het sinterklaasfeest en kreeg iedereen een paar leuke cadeautjes!

Als we terugkijken op dit jaar kunnen we zeggen dat we best wel pittige tijden hebben gehad, maar ook mooie tijden. Er zijn kinderen weggegaan en er zijn weer nieuwe kinderen bij gekomen. Daarnaast hebben we een tienermoeder met een prachtig zoontje mogen verwelkomen. Het is mooi om te zien dat zij hun plekje binnen het gezin vinden. We worden steeds weer bevestigd in onze roeping: elk kind heeft het recht om kind te zijn en mag er zijn, binnen het gezin.

We beseffen maar al te goed dat het niet de normaalste zaak van de wereld is. Iedere keer worden we er weer bij stil gezet dat we dit Huisgezin met elkaar dragen. We worden erdoor bemoedigd als we zien wat er allemaal gebeurt, en dat God zoveel mensen inschakelt. Er zijn mensen die bidden, mensen die schoonmaken, die de tuin komen doen, die geld geven, en ga zo maar door. Dat ontroert ons en maakt ons dankbaar!

We willen iedereen die in het afgelopen jaar aan Het Huisgezin heeft bijgedragen – op welke manier dan ook – van harte bedanken. Kleine dingen kunnen enorm veel betekenen, op deze manier mogen we samen werken in Gods Koninkrijk.

Een lieve groet van Pieter en Annemarie en alle kids



10 jaar terugkijken

Oktober 2008, ik stap binnen bij Pieter en Annemarie, niet wetende dat ik tien jaar later nog steeds deel uitmaak van de Stichting. Deze keer mag ik in de nieuwsbrief terugkijken op tien jaar Stichting Het Huisgezin. Ik ben begonnen als stagiaire, na mijn opleiding pedagogisch werker jeugdzorg heb ik een periode vrijwillig mijn bijdrage geleverd om vervolgens als eerste betaalde kracht op papier te komen. En nu, tien jaar later, kijk ik terug op een bijzondere periode.

Om te beginnen was daar de geboorte van de stichting. De eindeloze koude winters op de Binnendyks, onszelf maar belovend dat het ooit allemaal beter zou wor-

den. Na jaren dromen kwam de plek waar we zo lang op hadden gehoopt. Het was eigenlijk te mooi om waar te zijn. In die tien jaar zag ik Gods duidelijke hand in dit gezin en in deze Stichting. Het ging met vallen en opstaan, er waren stormachtige, maar ook veel zonnige periodes. Tijden van hard werken maar ook tijden van ontspanning. Werken in een ontspannen sfeer met een lach en een traan. Want laten we eerlijk zijn: je bevindt je in een kwetsbare doelgroep. Het is fijn om wat te kunnen betekenen en het is mooi om te zien als er stappen worden gezet in de juiste richting. Dat kinderen op mogen groeien tot zelfverzekerde jongvolwassenen.

Nu, na al die jaren, ben ik vergroeid met dit gezin en ik zie uit naar wat er nog komen gaat.

Myrna Ploegh



Vrijwilligersdag 30 september

Ruim twee jaar geleden hebben wij Pieter en Annemarie leren kennen, toen onze zoon Renzo verkering kreeg met hun pleegkind Janneke. Op een gegeven moment moest er natuurlijk ook thuis afgesproken worden en kennisgemaakt worden met de familie.

Toen we daar voor het eerst kwamen, kregen we een rondleiding van

Janneke en wat mij opviel was dat je één en al liefde voelde in het huis. Een erg fijne plek om te wonen.

Al snel daarop volgde de eerste vrijwilligersdag. Ik gaf me op, samen met Renzo, en vond het heel mooi om te doen. In verband met zijn werk kon mijn man Runardo helaas niet mee, pas bij de derde vrijwilligersdag ging hij ook mee.





Bij binnenkomst hing er al een zeer ontspannen sfeer, je werd blij onthaald en iedereen was even belangrijk. Er stond een groot krijtbord in de keuken waarop alle klusjes stonden die gedaan konden worden en je kon zelf kiezen wat je wilde doen. Zoals Pieter zo mooi zei: 'Iedereen heeft zijn eigen talenten en daarom kun je doen wat je zelf wilt doen.'

Wij zijn begonnen met het schoonmaken van de dakgoten en daarna hebben we een geul gegraven bij de veranda richting de grote schuur. Kabel erin en de geul weer dichtgemaakt, zodat daar stroom beschikbaar is voor onder andere verlichting.

Tussendoor werden we verwend met koffie, thee, gebak en heerlijke broodjes.

Daarna snoeiden we de heggen achter in het veld en tot onze verbazing kregen we dit ook nog op tijd af. Als afsluiting kregen we nog een heerlijke maaltijd, voor de innerlijke mens werd erg goed gezorgd.

Het is super om te zien en mee te maken dat mannen en vrouwen, jong en oud, samen zoveel werk kunnen verzetten. En het is niet alleen maar werken, er komen ook leuke, interessante gesprekken uit voort en er is ontzettend veel saamhorigheid.

Wij kijken weer uit naar de volgende vrijwilligersdag!

Runardo, Gea & Renzo Veenstra



Mag ik me even voorstellen



Mijn naam is Sija Houweling. Ik ben ruim 22 jaar getrouwd met Martin en moeder van Jelyn (17 jaar) en Lars (13 jaar). We wonen in Hurdegaryp.

Ongeveer een half jaar geleden liep ik Edwin tegen het lijf in het ziekenhuis in Drachten. Edwin en ik zijn ex-collega's. We werkten zo'n 14 jaar geleden beiden als gezinsvoogd bij het Leger des Heils. Hij vroeg mij: 'Jij bent toch orthopedagoog?' 'Ja', zei ik. 'Ik bel je binnenkort!' antwoordde hij en weg was 'ie.

Korte tijd later nam Edwin contact op en vertelde hij dat hij in het bestuur zat van Stichting Het Huisgezin en dat ze op zoek waren naar een orthopedagoog voor professionele begeleiding en ondersteuning. Zijn vraag was of ik daar wat voor voelde? Nu had ik kort daarvoor gebeden om een nieuwe uitdaging. Maar in de week dat Edwin belde, kreeg ik ook twee andere vragen. Dus zat er niks anders op dan om biddend een keuze te maken, want ik werk al vier dagen per week met veel plezier bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslan en kon dus niet op alle drie vragen 'ja' zeggen.

In september maakte ik kennis met Pieter en Annemarie en er was meteen een 'klik'. Pieter en Annemarie vertelden enthousiast over hun beginjaren als pleegouders, de verbouwing en verhuizing naar de Tike, en nog veel meer. Uit alles bleek dat zij een warm en groot hart hebben voor kinderen, jongeren en tienermoeders, die in de loop der jaren aan hun zorgen zijn toevertrouwd (geweest). En dat ze in die liefde, zorg en toewijding de leiding van hun hemelse Vader steeds opnieuw hebben ervaren. Leiding van Boven, waarvan ik ook kan getuigen in mijn eigen leven. En ja, dat schiep natuurlijk meteen een band.

Pieter en Annemarie vertelden verder dat ze veel contacten hebben met professionals (gezinsvoogden, pleegzorgmedewerkers, sociaal werkers e.d.) van allerlei instanties en instellingen. Hun wens is om binnen Het Huisgezin de kwaliteit van de zorg en deskundigheid, die nodig is om de juiste zorg te kunnen blijven bieden aan de kinderen/jeugdigen en jongvolwassenen, op peil te houden en te vergroten met een eigen 'vaste' professional uit het werkveld, op wie ze regelmatig een beroep kunnen doen.

Hoewel ik eerst best even twijfelde, (want wat zou ik deze prachtige mensen met een schat aan ervaring nog extra kunnen bieden?) zijn we vrijwel direct aan de slag gegaan met inhoudelijke vragen die op dat moment speelden bij Pieter en Annemarie. Een mooi begin van een nieuwe samenwerking. En hoe het verder zal gaan? Dat gaan we zien ...

In ieder geval hoop ik de komende tijd mijn steentje te kunnen bijdragen, niet alleen vanuit een stukje kennis en ervaring, maar vooral vanuit onze verbondenheid in onze Heer en Heiland: Jezus Christus. In Romeinen 8:28 staat: 'Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben.'

Vrijwilligersdag
25 mei 2019
opgave via:
smaling@hethuisgezin.nl

Opgevangen in Het Huisgezin

Hallo Lezers,

Ik ben Cindy Ruijs, 26 jaar oud en trotse moeder van twee kinderen.

Ik ben benaderd door Annemarie of ik een stukje wilde schrijven voor dit blad. Uiteraard wil ik dat doen, omdat ik terugkijk op een onwijs leuke tijd!

Ik was een meisje van 12 jaar oud. Ik woonde in die tijd bij mijn pleegouders in Ureterp, maar het ging helemaal niet goed met mij. Tussen mijn moeder en mij ging het al geruime tijd niet goed. Mijn moeder overleed eind 2004. Ik kon heel moeilijk omgaan met het verlies van mijn moeder maar tegelijkertijd was ik ook erg boos op haar, omdat het is verlopen zoals het ging. Ik had veel vragen, was tegelijkertijd zo boos en teleurgesteld. Het was een moeilijke tijd!

Toen kwam mijn pleegmoeder met het idee om in de weekenden naar een ander pleeggezin te gaan, om alle ellende van de afgelopen tijd even te laten gaan, zodat ik toch ook nog van mijn jeugd genieten kon. Het moment kwam dat ik kennis ging maken met Pieter en Annemarie Smaling. Wat was ik toen enorm gespannen. Weer nieuwe mensen. Maar wat waren deze mensen vriendelijk! Ze lieten me alles zien. Ik was helemaal onder de indruk van alles.

De lieve mensen, het geweldige grote huis en die grote, mooie openhaard. Ik vond het super! Toen vertelden ze me dat er een baby was. Ik was gelijk om! Ja, Hier wilde ik de weekenden wel zijn

Wat waren de weekenden leuk! Ik kan me nog goed herinneren dat we met de slee van de hoge bult zijn gegleden. Ik vond het ook altijd leuk om naar de kerk te gaan (Bethel). Van huis uit ben ik niet christelijk opgegroeid. Mijn pleegouders waren wel christelijk, maar zij gaan naar een gereformeerde kerk en Bethel is een baptistenkerk. Wat een vrolijkheid was het daar. Sommige mensen stonden tijdens het zingen te dansen. Ik ging graag naar de jongerendiensten en keek er altijd naar uit. Het was zo anders dan bij mijn pleegouders.

En dan de baby, wat was ik gek op die lieve baby! Ik vond het geweldig om hem de fles te geven. Dan ook nog die openhaard! Wat was dat mooi. Ik kan me nog goed heugen dat we met z'n allen bij de brandende openhaard zaten. Het gaf me zo'n

warm gevoel dat ik eigenlijk niet goed kende. Het was heel fijn! Daar kon ik even alle ellende vergeten en genieten van de tijd daar, en van de lieve mensen. Wat ben ik Annemarie en Pieter daar dankbaar voor!

Nu, 14 jaar later, kijk ik terug op de leuke weekenden, ondanks alle verdriet en pijn. Ik zie hoever Annemarie en Pieter zijn gegroeid en denk, ja, dat verdienen deze mensen oprecht en ik gun ze alle geluk met hun mooie stichting Het Huisgezin!



Bouwt u mee

Oproep om mee te bouwen aan ons nieuwe project 2019!

We zijn super trots, maar vooral dankbaar naar God toe, dat we – nu de bouwvergunning erdoor is – als bestuur ons nieuwe project voor tienermoeders mogen starten. Er komen nu al veel aanvragen voor plaatsingen voor tienermoeders binnen, terwijl we in januari 2019 nog moeten gaan verbouwen.

Als bestuur roepen we u op om mee te bouwen aan ons unieke en bijzondere project voor tienermoeders met hun baby! Het is een nieuw concept dat niet in Nederland bestaat, met een stappenplan om tienermoeders weer een toekomst te geven. De tienermoeders starten in de boerderij en vervolgens gaan ze het traject waarin ze samen met hun baby in hun eigen appar-

tement gaan wonen. Hier kunnen ze leren om zelfstandig te worden en op eigen benen te staan. Inmiddels woont er al één tienermoeder bij Het Huisgezin, wanneer de bouw klaar is kan zij doorstromen. oor de bouw is veel geld nodig. Help ons bouwen, zodat we tienermoeders – die we zo graag willen helpen – een nieuwe toekomst kunnen geven. Help ons om deze tienermoeders met hun kids de warmte en geborgenheid te geven die Het Huisgezin kan bieden. Bid mee dat God zal voorzien en dat de bouw voorspoedig zal verlopen.

Wilt u ons helpen door middel van een gift of maandelijkse donatie?

Namens het bestuur,
Anneke Moddejonge
Voorzitter



Vrijwilligers gezocht!

Om de kosten van de bouw van de appartementen te verlagen zijn we op zoek naar vrijwilligers.

Wie wil er af en toe wat hand- en spandiensten verrichten, zoals: opruimen, isoleren, sauzen e.d.?

Ook zijn we op zoek naar een schilder, die in het voorjaar de buitenboel wil schilderen.

Zoals iedereen weet: vele handen maken licht werk!

Wilt u meewerken met Het Huisgezin dan kunt u een mailtje sturen naar: smaling@hethuisgezin.nl

Info over stichting Het Huisgezin

Sinds 2011 is het werk Pieter en Annemarie als opvanggezin ondergebracht in een stichting: Het Huisgezin. Het bestuur van de stichting ondersteunt hun werk. Om het werk van Het Huisgezin bekendheid te geven publiceert de stichting tweemaal per jaar een Nieuwsbrief, die in druk wordt verspreid en op onze website is te downloaden. Stichting Het Huisgezin heeft geen winstoogmerk. Maar aan het werk van Pieter en Annemarie vraagt wel om een stevig financiële ondergrond. Zonder eigen inkomen zijn Pieter en Annemarie aangewezen op de financiële middelen die de overheid beschikbaar stelt. Dit is echter zeer beperkt en biedt onvoldoende armslag voor Pieter en Annemarie om het werk als gast- en opvanggezin te doen met de idealen die zij hebben. De stichting heeft een ANBI-status: giften die bestemd zijn voor het werk van Pieter en Annemarie zijn aftrekbaar bij de fiscus.

'Elk kind heeft het recht om kind te zijn'

'Ja, ik wil Het Huisgezin steunen!'

Wilt u het werk van Pieter en Annemarie steunen? Heel graag! Elke euro komt ten goede aan de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Laat ons dit weten via secretariaat@hethuisgezin.nl of bezoek de website: www.hethuisgezin.nl Daar kunt u zich ook vrijblijvend abonneren op de nieuwsbrief.

U bent ook welkom om rechtstreeks een bijdrage te geven aan Het Huisgezin op:

IBAN NL54INGB0005334048

t.n.v Stichting Het Huisgezin.

Wie een kijkje wil nemen bij Pieter en Annemarie thuis is natuurlijk welkom!

Laat dit even weten via: smaling@hethuisgezin.nl

Oproep van de penningmeester

Wanneer u een gift doet, wilt u dan ook uw postcode en huisnummer in de omschrijving vermelden? Alvast bedankt.



Privacywet (AVG)

Zoals u van ons gewend bent, gaan we op een vertrouwelijke manier om met uw gegevens. De gegevens die we van u hebben zijn de gegevens op de adresdrager. Wanneer u een geadresseerde nieuwsbrief ontvangt en u wilt deze niet meer ontvangen, mail dan naar financien@hethuisgezin.nl. We zullen uw gegevens dan uit ons adressenbestand verwijderen.