

## Vanuit het bestuur

Voor u ligt onze eerste folder van stichting Het Huisgezin. Het is al enige tijd geleden dat Pieter en Annemarie Smaling besloten om zelfstandig verder te gaan na een aantal mooie jaren onderdeel te zijn geweest van stichting Jeffa.

In de afgelopen maanden is er voor stichting Het Huisgezin een nieuw bestuur gevormd. Als bestuur zijn wij druk bezig geweest met het opzetten van een stichting die past bij de visie zoals Pieter en Annemarie die de afgelopen jaren voor ogen hadden. Het is een fase geweest (en nog steeds) waarbij het soms lijkt alsof je een timmerman bent die vorm geeft aan zijn werk. Dit brengt ons bij onze grote timmerman de Heer Jezus Christus, de basis waaruit wij ons werk willen doen. Hoe verder wij als bestuur in het proces kwamen, hoe meer wij ons bewust werden in wat voor gebroken wereld wij leven. Dit is wat Jezus eeuwen geleden al zag toen Hij zei: “.. laat de kinderen tot mij komen ..”. Dit is ook de visie van de nieuwe stichting en vandaar uit willen wij Pieter en Annemarie ondersteunen in hun werk als open huisgezin voor (gebroken) kinderen, tieners en tienermoeders.



Daarnaast hebben we de visie om hierin mensen te mogen ontmoeten die evenals Pieter en Annemarie het op hun hart hebben om een huisgezin te zijn voor anderen. Wij hopen in de komende jaren met andere 'huisgezinouders' te mogen samenwerken en een ondersteuning te zijn voor hen. In deze folder zullen Pieter en Annemarie zich aan u voorstellen en u een kijkje geven in het dagelijks leven van hun huisgezin.

*Namens het bestuur,  
Wim Tuma*

## Vanuit Huisgezin Smaling

*Lieve mensen,*  
Hier in deze eerste nieuwsbrief natuurlijk een stukje van ons. Wij, Pieter en Annemarie, vangen al jaren kinderen op via de pleegzorg. Dit zien wij als onze roeping. God heeft ons hierin destijds heel duidelijk bevestigd. De gebrokenheid in de levens van kinderen en jong volwassenen raakt ons diep. Wij willen graag dat ze opgroeien tot stabiele mensen en we hopen daar een schakel in te mogen zijn. Ons diepste verlangen is dat ze Jezus aannemen in hun leven en dat ze zich willen uitstrekken naar Hem, die hen kan herstellen. Ons gezin bestaat momenteel uit twee eigen kinderen en vijf pleegkinderen. Ons verlangen is om meerdere kinderen en jong volwassenen te gaan opvangen, maar dit is nu nog niet mogelijk, omdat ons huis daarvoor te klein is. We richten ons nu volledig op de kinderen die we op het dit moment in huis hebben. We zijn allebei full-time thuis, waardoor we de zorg kunnen bieden die de kinderen nodig hebben. Heel dankbaar zijn we met alle mensen

die ons ondersteunen op wat voor manier dan ook. In de komende nieuwsbrieven kunt u kennismaken met onze vrijwilligers. Enkele klussen zijn voor Pieter moeilijk uitvoerbaar, omdat hij geen rijbewijs heeft in verband met zijn visuele beperking. Vrijwilligers stellen zich beschikbaar om te helpen en de handen uit de mouwen te steken. Bijvoorbeeld door spullen naar de vuilstort te brengen, moestuin aan te leggen, elektriciteit aan te brengen, fietsbanden te plakken, computers te restaureren, maar ook voor Annemarie kapotte kleding te herstellen, te helpen in de huishouding, ramen te lappen, etc..... Het is geweldig te ervaren dat God voorziet! Het ontvangen vinden we soms wel moeilijk. We leren hier steeds beter mee om te gaan. We hopen dat u achter ons wilt staan op wat voor manier dan ook, zodat we samen de schouders eronder kunnen zetten om gebroken kinderen en jong volwassenen te kunnen bieden wat ze nodig hebben in dit leven. *Lieve groet,  
Pieter en Annemarie Smaling*



## Wist u dat:

- Twee van onze meiden op acrogym zitten en een aantal medailles hebben gehaald.
- Één van de kinderen, na lang oefenen nu alleen kan skeeleren.
- Één van onze vrijwilligers een groententuintje heeft aangelegd. De kinderen houden het ook scherp in de gaten. Leuk!!
- Myrna Ploegh, onze medewerkster, in mei een tweede kindje heeft gekregen, een dochter en ze heet Yara.
- Één van de kinderen in mei examen heeft gedaan en geslaagd is.



## Prietpraat:

Eén van onze meiden vraagt onder het eten, aan twee werkmannen die bomen aan het snoeien zijn en mee-eten: “Meneer waarom heeft u twee snorren?”. De man kijkt haar een beetje raar en zegt: “Ik heb geen snor”. Ze zegt: “Wel hoor, U heeft er twee.” Ze wijst de wenkbrauwen aan en telt, één...twee.....

Er groeien weer mooie sneeuwvlokjes in de tuin (ipv sneeuwvlokjes)

In de steek is het glad.(ipv in de steeg)

De kinderen hadden met elkaar een discussie over een liedje dat ze vroeger geleerd hadden. ‘Het hijgend hert der jacht ontkomen’. Eén van de meiden begint te zingen en zingt uit volle borst: “Tijger tedde is gekomen.....”



## In deze editie:

- Vanuit het bestuur
- Het Huisgezin Smaling
- Wist u datjes
- Prietpraat

Juli 2012 Jaargang 1 nummer 1

Dit is een periodieke uitgave van  
Stichting Het Huisgezin

### Geven?

Wilt u het werk van stichting Het Huisgezin ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op ING Bankrekeningnummer: 5334048. Stichting Het Huisgezin is een ANBI-goedgekeurde instelling, dat betekent dat giften als aftrekpost mogen worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift (afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, inkomen etc.) worden terug gevraagd van de Belastingdienst. Daarnaast worden giften in de vorm van kleding, speelgoed of goederen ook erg gewaardeerd.

### Meehelpen?

Pieter en Annemarie vinden het ook leuk als u eens een dag of dagdeel wilt komen helpen. Er zijn altijd wel klusjes te doen, dus als u zin heeft en een beetje handig bent, bent u bij hen van harte welkom! Graag wel van tevoren even contact opnemen met hen (0512-371631).

### Bestuursleden van stichting Het Huisgezin:

**Wim Tuma**

*(voorzitter)*

**Kora Hoekstra**

*(secretaresse/PR)*

**Henk Omhof**

*(penningmeester)*

**Pieter Smaling**

*(algemeen bestuurslid)*

**Evert de Koff**

*(is geen bestuurslid, staat ons als raadgever ter zijde)*



### Vragen?

Heeft u vragen over het werk van stichting Het Huisgezin? Neem dan gerust contact op via e-mail [info@hethuisgezin.nl](mailto:info@hethuisgezin.nl) of bel met Kora Hoekstra (0512-545973) of met Pieter en Annemarie Smaling (0512-371631).

### Nieuwsbrief en Website

Deze nieuwsbrief is een uitgave van stichting Het Huisgezin ([www.hethuisgezin.nl](http://www.hethuisgezin.nl)). De website is nog in ontwikkeling. U kunt zich wel via de website (maar ook via [info@hethuisgezin.nl](mailto:info@hethuisgezin.nl)) aanmelden voor de nieuwsbrief.

### Adres wijziging?

Stuur een e-mail naar [info@hethuisgezin.nl](mailto:info@hethuisgezin.nl). Of naar postadres: Dollard 306, 9204 CZ DRACHTEN. Ten name van stichting Het Huisgezin.

*De opmaak van deze nieuwsbrief is kosteloos verzorgd door Jan Jasper Tiekstra, 2de jaarsleerling Allround DTP van ROC de Friese Poort.*

*De foto's voor deze nieuwsbrief zijn gemaakt door fotograaf Gerrit Miedema ([www.fotomiedema.nl](http://www.fotomiedema.nl))*

