

## Vanuit het bestuur

De laatste tijd kwam ik vaak het woord 'held' tegen, waarbij de gedachte bij mij opkwam: "Wat is nu eigenlijk een held?"

Volgens de Dikke van Dale is een held: "Iemand die uitblinkt door moed, een hoofdpersoon." In onze maatschappij kennen wij sporthelden, tv-helden maar ook kerkelijk zijn er helden, denk bijvoorbeeld aan moeder Theresia, Billy Graham. Maar wat voor held zijn wij? Zijn wij helden in onze eigen omgeving, helden in ons gezin? Het woord held roept dus veel vragen op en dan is het mooi om in de Bijbel te lezen wat voor held wij mogen zijn bijvoorbeeld als echtgenoot, maar ook als vader. Wat zou het mooi zijn als wij ook helden worden in ons gezin. Dwars tegen de stroom van onze maatschappij in, ergens voor gaan staan. Iemand die moed heeft om uit te blinken in een stijl zoals God het bedoeld heeft en wat Jezus ons heeft voorgeleefd. Zo mogen wij weten dat Jezus de moed heeft gehad om Zijn Troon te verlaten om voor onze zonden te sterven. Niet vanuit een positie van regeren vanaf een troon, maar vanuit relatie en liefde. Hiermee werd de Heer Jezus DE hoofdpersoon in deze wereld en is Hij nog steeds een hoofdpersoon. Durven wij ons door deze hoofdpersoon te laten inspireren en leiden om zo hoofdpersonen in onze omgeving te worden? Hierin ligt de uitdaging, een hoofdpersoon te worden in

onze omgeving door ons te laten leiden door de Heer Jezus Christus. Laten wij vanuit die gedachte dan ook het nieuwe jaar in gaan om door te groeien tot moedige helden in onze gezinnen.

*Namens het bestuur, Wim Tuma*

## Vanuit Huisgezin Smaling

Lieve mensen,  
Weet u dat er ook in Nederland kinderen zijn die geen thuis hebben, omdat er geen thuis te vinden is? We denken vaak dat het alleen in landen gebeurt die ver van ons verwijderd zijn, maar in ons land is het helaas ook ware realiteit. We worden zeer geregeld gebeld met de vraag of wij een (tijdelijk) thuis kunnen zijn voor één of meerdere kinderen. Met veel pijn in ons hart moeten we zeggen dat we helaas geen plek hebben. Ons huis wordt zo optimaal mogelijk benut voor onze (pleeg) kinderen. U zult misschien wel begrijpen dat we alle ruimtes in ons huis gebruiken, zodat onze (pleeg) kinderen voldoende leef-, speel en slaapruijme hebben. De mensen die dicht bij ons staan, weten dat het ons hartsverlangen is om meer kinderen en jong volwassenen een (tijdelijk) thuis te bieden. We zijn dus naarstig op zoek naar een grotere woonruimte. We willen dienstbaar zijn voor meer kinderen en jong volwassenen in deze samenleving. Zou u voor ons willen bidden?

(of heeft u nog een ruimte beschikbaar?) Na de zomervakantie begon het 'gewone leven' weer. Het ritme zit er weer helemaal in. De kinderen hebben hun draai op school weer gevonden en de nodige sporten en andere activiteiten zijn ook weer gestart. We zijn dankbaar dat alles loopt. Natuurlijk mede dankzij de mensen die we om ons heen hebben en niet te vergeten onze grote God die ons telkens weer de kracht en liefde hiervoor geeft. Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om u een Gezegend Nieuwjaar toe te wensen.

*Lieve groet, Pieter en Annemarie Smaling*

## Vrijwilligersmiddag 2012

Veel mensen steunen stichting Huisgezin financieel, maar er zijn ook mensen die letterlijk de handen uit de mouwen steken voor huisgezin Smaling. Voor deze vrijwilligers was er in september een 'vrijwilligersdag'. We willen nog even terugblikken op deze speciale ontmoetingsdag. Wat was het leuk om zoveel vrijwilligers met hun partners te mogen begroeten! Bijna iedereen was er. Het was mooi weer en we konden heerlijk buiten zitten onder de gezellige overkapping. Voordat we gingen eten, hebben we eerst met elkaar gezongen en sprak Wim Tuma over onze verbondenheid met God en met elkaar. Daarna konden

we heerlijk genieten van de ons aangeboden barbecue. Terwijl de kinderen vrolijk hun eigen broodjes warmden en tussendoor heerlijk speelden in het gras of pony Roos vermoeiden met een ritje, keuvelden de volwassenen gezellig met elkaar. Af en toe werden de 'grote mensen' in hun gesprekken onderbroken door één van de kinderen met de liefvallige vraag: "Wilt u ook nog wat drinken?" Het was sfeervol en gezellig! Als we er op terug kijken, kunnen we alleen maar zeggen: alle reden om dankbaar te zijn. Dankbaar met zoveel lieve mensen om ons heen die een warm hart hebben voor het huisgezin Smaling!

*Kora Hoekstra*

## Zorgouders

Jaren geleden werd één van de pleegkinderen van Pieter en Annemarie in het weekend af en toe opgevangen door vrienden. Nadat deze mensen als zendingswerkers werden uitgezonden, vroegen Pieter en Annemarie of dat wij deze taak als zorgouders op ons wilden gaan nemen. Hier hebben wij met alle liefde ja op geantwoord. Het is uitgegroeid naar één dag per weekend en één of meerdere dagen tijdens de vakantie perioden, dat wij dit kind



bij ons mogen hebben. Ina neemt verlof op tijdens de vakanties van het pleegkind, zodat hij bij ons kan zijn. Het is fantastisch om te zien waar hij stond vanaf het moment dat wij hem af en toe in huis mochten hebben en waar hij nu staat. God is bezig om hem sterker te maken. Wij zien ons 'werk' als een geschenk van God en bidden vaak dat wij een radertje mogen zijn in het grote werk van God. Op dit ogenblik vervul ik (Henk) de functie van penningmeester binnen het bestuur van stichting Het Huisgezin. Het is mooi dat je onderdeel mag zijn van een groep personen welke hart hebben voor de stichting om met hen verdere invulling te geven aan wat er in de visie en missie is verwoord. Wij bidden dat deze missie en visie met Gods hulp mogen worden verwezenlijkt.  
*Henk en Ina Omhof*

## Wist u dat:

- We uit de groentetuin wel 20 kilo aardappelen hebben geoogst.
- We een pony hebben, genaamd Roosje.
- We een nieuwe vrijwilligster hebben (Ina de Boer) die iedere vrijdagmorgen trouw extra schoonmaakklusjes doet. Super!!
- Eén van de kinderen, na heel lang bang te zijn geweest voor water, nu op zwemles zit.
- We heel trots op haar zijn!!

## Prietpraat:

M. graag een echo (i.p.v. iglo) wil bouwen in de winter.

Pieter brengt M. naar bed.

Hij zegt: "Jongedame, je gaat naar bed en lekker slapen."

M. zegt: "Ik ben geen jongen oom Pieter, ik ben een meisje.."

Eén van de meiden is een boek aan het lezen van de bibliotheek. Ze meldt: "Tante Annemarie, dit boek is geduldig tot 6 december." (ze bedoelt geldig).

Tijdens onze vakantie lopen we in de bergen en J. vindt allemaal mooie stenen die glinsteren. Hij zegt: "Ik bewaar ze voor de koningin, die houdt denk ik van glimstenen." M. gaat erop in en zegt: "Dat doe ik ook, ik stuur ze allemaal naar koningin Benentrix."

W zingt uit volle borst: "Zagen, zagen wiede wiede wagen..", en eindigt: "Vader is niet thuis, moeder is niet thuis, piep zei de muis in het GLOORHUIS."



## In deze editie:

- Vanuit het bestuur
- Het Huisgezin Smaling
- Vrijwilligersmiddag
- Zorgouders
- Wist u datjes
- Prietpraat

**December 2012** Jaargang 1 nummer 2

*Dit is een periodieke uitgave van  
Stichting Het Huisgezin*



### Bestuursleden van stichting Het Huisgezin:

**Wim Tuma**

*(voorzitter)*

**Kora Hoekstra**

*(secretaresse/PR)*

**Henk Omhof**

*(penningmeester)*

**Pieter Smaling**

*(algemeen bestuurslid)*

**Evert de Koff**

*(is geen bestuurslid, staat ons als  
raadgever ter zijde)*

### Geven?

Wilt u het werk van stichting Het Huisgezin ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op ING Bankrekeningnummer: 5334048 Stichting Het Huisgezin is een ANBI-goedgekeurde instelling, dat betekent dat giften als aftrekpost mogen worden opgevoerd. Hierdoor kan een gedeelte van de gift (afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, inkomen etc.) worden terug gevraagd van de Belastingdienst. Daarnaast worden giften in de vorm van kleding, speelgoed of goederen ook erg gewaardeerd.

### Meehelpen?

Pieter en Annemarie vinden het ook leuk als u eens een dag of dagdeel wilt komen helpen. Er zijn altijd wel klusjes te doen, dus als u zin heeft en een beetje handig bent, bent u bij hen van harte welkom. Graag wel van tevoren even contact opnemen met hen (0512-371631).



### Vragen?

Heeft u vragen over het werk van stichting Het Huisgezin? Neem dan gerust contact op via e-mail [info@hethuisgezin.nl](mailto:info@hethuisgezin.nl) of bel met Kora Hoekstra (0512-777222) of met Pieter en Annemarie Smaling (0512-371631).

### Nieuwsbrief en Website

Deze nieuwsbrief is een uitgave van stichting Het Huisgezin ([www.hethuisgezin.nl](http://www.hethuisgezin.nl)). De website is nog in ontwikkeling. U kunt zich wel via de website (maar ook via [info@hethuisgezin.nl](mailto:info@hethuisgezin.nl)) aanmelden voor de nieuwsbrief.

### Adres wijziging?

Stuur een e-mail naar [info@hethuisgezin.nl](mailto:info@hethuisgezin.nl) Of naar postadres: Dollard 306 9204 CZ DRACHTEN Ten name van stichting Het Huisgezin.

*De opmaak van deze nieuwsbrief is kosteloos verzorgd door  
Marit Porsinck, 2de jaarsleerling  
Allround DTP van ROC Friese Poort.*

*De foto's voor deze nieuwsbrief zijn gemaakt door fotograaf Gerrit Miedema ([www.fotomiedema.nl](http://www.fotomiedema.nl))*

